

Oprettet: Onsdag, 18. Juli 2012 16:05 | Senest opdateret: Lørdag, 28. Februar 2015 12:25 |
Skrevet af Michael Bang Jensen | Visninger: 1881 |

Solvang 18. juli 2012

Dagens top historie i TV nyhederne her til morgen er, at der bliver advaret om klapperslanger i hele området at San Jose. Det er godt at vi skal køre herfra om et par timer.

Kl. er 1930 og vi er kommet til Solvang.

Det har været en rigtig dejlig køre tur. Op og så ned så op igen og så ned igen, osv. Masser af hårnåle sving og et meget flot og varieret landskab. Vi var ude flere gange for at nyde udsigten.

Efter en god nats søvn, (Michael mener godt nok at han ikke sov fra kl. 0130, men det passer vist ikke helt), stod vi op ved halv syv tiden. Efter dejlig morgenmad pakkede vi sammen og gjorde os klar til at forsætte vores tur sydpå, med mål i Solvang.

Michael var ved at skabe større forvirring end hvad godt var. Da vi kom op på værelset efter morgenmaden, kom han til at tænke på, at han havde skrevet forkert nummer på regningen for morgenmaden. Han havde skrevet værelse 314, men vi boede på værelse 328. Det samme havde han bildt receptionisten ind, i forbindelse med at vi havde købt 2 vand. Nå, men det var jo ikke værre end det kunne rettes. Så Michael løb ned i restauranten, fik fat i tjeneren som havde betjent os og fik rettet nummeret. Heldigvis havde tjeneren ikke været ude med receptionen med regningen endnu. Fejlen blev også rettet for de 2 vand.

Da vi kom ned for et tjekke ud, stod tjeneren ved receptionen bl.a. med vores regning for morgenmaden. Endnu en fejl var opstået. Michael havde skrevet Michael Jensen, værelse 328. Men hotellet havde ikke nogen Michael Jensen til at bo på 328. Der boede Thomsen! Vi var registreret som Mr and Msr Thomsen! Nå vi kom til at betale for det vi havde fået, vores bil var blevet kørt frem - kufferterne blev pakket, så var det afgang, kl. var 0900.

På vores tur så vi også et varieret dyreliv. Bl.a. så vi mange rovfugle vi mener at vi så en del fiskeørne. På et udsigts punkt var der masser af Elephant seals, er det ikke søelefanter på dansk, der var godt nok mange. De er mere specielle end de er kønne. De lå på stranden oven i hinanden eller slåssede. Det var et værre menageri. Der var lavet et helt reservat til dem.

På Ragged point var vi inde for at proviantere, is, chokolade og cola. Vi havde planer om at spise et sted vi havde se hjemmefra, men vi kunne ikke finde det. Senere viste det sig at det var Ragged point vi havde udset os. Så frokosten blev i stedet for spist i San Luis Obispo.

Vi kørte et par timer mere og landede i Solvang. På den sidste del af turen kørte vi forbi adskillige vinmarker.

I Solvang tjekkede vi på Hotel Holliday Inn. Vores værelse er stort og rummelig uden at være prangende.

Efter indtjekningen gik vi en tur. En hyggelig lilleby. Der var Farmers Market, de var ved at lukke ned, men der var stadigvæg noget underholdning. Det hele foregik i H.C. Andersens Park.

Lige nu sidder vi og drikker et glas Californisk rødvin købt i, så absolut, den lokale købmandsbiks!!!

Vi har bestemt at vi først må gå i seng kl. 2300, ellers er Michael ikke sikker på at kunne sove hele natten.

Vi er kørt over mange broer i løbet



af dagene



Men også uden bro, er der rigtig flot på Highway one.

Michal med vores Corolla!



Kone nyder udsigten.

Der er langt ned. . . .



Mange steder er de i gang med at renovere de gamle broer.

Lone ved Ragged point



Søelefanter.



Søelefanter



Lone spiser frokost.

Michael foran Holiday Inn.

