

6. 20. juli 2012

Oprettet: Lørdag, 21. Juli 2012 06:06 | Senest opdateret: Lørdag, 28. Februar 2015 12:25 |
Skrevet af Michael Bang Jensen | Visninger: 1932 |

San Diego 20. juli 2012



I dag stod vi op kl. 0645 og gik ned til Mortensens konditori for at spise morgenmad. Vi havde forhørt os om deres åbningstider, det var kl. 0730. Jeg tror vi var de første der var der. Det var lidt af en fuser, slet ikke så godt som Olsons i går, nå men vi fik da kaffe og varm cacao og et birkes uden smør!!! Vi blev hurtigt færdig og kørte fra Solvang ved ½ ni tiden, med Santa Monica Pier som mål.

Det var en rigtig flot tur. Specielt ned til Santa Barbara. Det var meget kuperet, vi kørte over en "bjerg" på 669 m. Da vi nærmede os Santa Barbara så vi den ene mere spektakulære villa end den anden. Det er bygherre med økonomien i orden der bygger på disse bjergskråninger!

Vi nærmede os Los Angeles, godt hjulpet af OSMand. Kun en enkelt gang kørte vi forkert på vej ned mod Santa Monica Pier! Da vi var ved at være der nede, begyndte vi at se os om efter parkeringsplads. Vi havde forventet at det kunne blive et problem. Men det viste sig at der var flere P-huse ganske tæt på.

Ude fra denne ø, fangede man muslinger.



Tæt på Monica Pier, ligger der en række små huse, helt i strandkanten. Nogle af dem var gamle og nedslidte. Men flere af dem er eller i gang med at blive renoveret.

Lone ude for at dyppe tæerne i Stillehavet. Hun fik våde bukser.



Lone på Santa Monica Pier. Ser på den flotte udsigt.



Lone og Michael på Santa Monica Pier, Los Angeles.



Michael nyder en kold cola, på en hyggelig mexikansk restaurant på Santa Monica Pier.



Der var rigtig dejligt nede ved vandet. Kl. var ca. elleve da vi parkerede bilen. Vores oprindelige plan var at vi også skulle på Rodero Dr. Men det ønske fravalgte Lone, således at vi havde lidt mere tid på molen og ved stranden. Vi skulle fra LA senest kl 1400, for at have en chance for at nå til San Diego til kl. 1800, hvor vi skulle aflevere bilen.

Efter at vi havde gået rundt og kikket lidt på gøglet, og Michael fik en ny kasket. Gik vi ind på en hyggelig mexikansk restaurant, hvor vi kunne sidde ude, og nyde udsigt ud over Stillehavet. Her fik vi grillet laks. Det smagte rigtig godt.

Ved 1330 tiden gik vi op for at finde bilen, for at køre mod San Diego.

Så kom vi til San Diego!

Kl. er nu 21.00. Vi er lige kommet tilbage til hotellet efter at vi har været oppe i Ralph (det lokale supermarked) for at købe lidt vand og lidt at spise.

Det har været en rigtig god tur herved. Selv om turen fra Los Angeles en fredag eftermiddag, ikke kan anbefales. Der er alle tilsyneladende ude at køre! 225 km. på 4 timer og trekvarter. Godt vi ikke havde børn med i bilen,

Vi har aftalt med Claus og Svenne at vi skal mødes i morgen kl. 0900. Så tager vi toget til Las Americas, for at handle lidt.

Da vi gik oppe fra Ralph's stødte vi ind i Anders og Kate. Vi stod og talte et kvarters tid og blev enig om at mødes lørdag. Anders ville absolut have os med ind for at se den nye Batman film!!! Lad os nu se.