

Oprettet: Søndag, 22. Juli 2012 17:39 | Senest opdateret: Lørdag, 28. Februar 2015 12:25 |  
Skrevet af Michael Bang Jensen | Visninger: 1941 |

## San Diego 21. juli 2012

Så blev det lørdag. Førte hele dag i San Diego.

Lone startede med en løbetur langs havnefronten fra morgenstunden på 4 km. Michael nøjes med at gå op i det lokale supermarked for at købe lidt morgenmad.

Vi havde aftalt med Svenne og Claus at mødes i hotel lobbyen kl. 0900. Svenne dukkede ikke op, efter nogle forgæves forsøg med at ringe til ham, og lige før Claus havde fået vagten til at "bryde" ind på hans værelse, lykkedes Claus at fange ham på mobilen. Han havde taget fejl af tiden, mente vi havde aftalt kl. 1000.

Vi gik ned og tog toget til den mexikanske grænse, hvor der ligger et kæmpe outlet center. Her plejer vi at være nede og handle lidt, så det skulle vi naturligvis også denne gang.

Turen derned tager ca. tre kvarter, og fra stationen over til centret er der ca. 15 min. gang.

Vi fik købt nye løbesko til Lone, lidt underbukser, strømper, polo shirts og Michael fik en rigtig flot blacer.

Omkring kl. to, tog vi toget tilbage til San Diego.

En anden tradition vi efterhånden har her i San Diego, er at vi skal spise på Carl Strauss. Et lokal byghus, som ud over at brygge nogle gode øl, laver noget udemærket mad. Så her spiste vi lørdag aften, alle sammen; Anders, Kate, Claus, Svenne og Lone og jeg.

Efter at vi havde spist, var vi inde på at andet lille sted, med levende musik hvor vi fik en drink. Herfra gik Lone og jeg tilbage til hotellet, Michael fik en øl, og Lone en rum og cola i hotelbaren, inden der var dømt godnat.