

Oprettet: Tirsdag, 24. Juli 2012 16:27 | Senest opdateret: Lørdag, 28. Februar 2015 12:25 |
Skrevet af Michael Bang Jensen | Visninger: 1945 |

San Diego 23. juli 2012

Michael havde at vækkeuret til at ringe kl. 0600, slavepisker, for at vi kunne komme ud for at løbe inden han skulle afsted til konference. Jeg løb en anden runde end i går, jeg løb rundt om hotellet og konference centret og for at synlig gøre hvor stort bare denne lille del er, så løb jeg 5 km.!!!En dejlig tur. Michael løb 4 km. den anden vej på. Da vi kom tilbage, Michael lidt før mig, spiste vi morgenmad. Vi handler ind ved RALPH's, Yohurt med mysli, frugt, mælk og juice.

Da Michael var gået ringede Kate om vi skulle tage i Old Town, hun har aldrig været der før. Kl. 0900 mødtes vi i lobbyen og gik i banken for at sætte 100 dollar ind på Malenes USA konto, så hun kan få alle sine ting med hjem. Hun har de sidste uger "hylet" noget om hvor dyrt det er at rejse!!! Og selvfølgelig er det alle de andres skyld at det er dyrt og hun ingen penge har :-). Nå, hun fik pengene og var glad.

Kate og jeg tog Trollyen i Old Town gik en tur og kikkede de forskellige bikse. Derefter kørte til til den Meksikanske grænse i Las Americas for at spise frokost. Vi fik Soussi, det blev lavet mens vi så på helt frisk, det smagte rigtig dejligt. Kl. 1630 kørte vi tilbage til hotellet.

Da Michael kom tilbage arbejde han et par timer.

Vi var lige en tur oppe for handle. der løb vi ind i Anders og Kate de ville ud for at få en øl. Michael og jeg gik dog tilbage på hotellet kl. var ved at blive 21.30

Lone i lobbyen på vores hotel.



Udsigten fra vores værelse er til at leve med. Det er familiepoolen man kan se på billedet.



Her er det indkørslen til indgangen på hotellet.



Udsiten fra værelsen, op i mod byen.