

Oprettet: Torsdag, 26. Juli 2012 16:10 | Senest opdateret: Lørdag, 28. Februar 2015 12:25 |
Skrevet af Michael Bang Jensen | Visninger: 1941 |

San Dieg 26. juli 2012

Klokken er lidt over syv. Vi har lige været ude at løbe begge to. Så nu sidder vi lige og damper af mens vi får lidt morgenmad. Og så er vi ellers klar til en ny dag.

Torsdag er dagen hvor de er den store afslutningsfest, for alle deltagere og familier. Lige som sidste år, blev festen hldt i Balboa park. Det er et stort område hvor der er samlet en masse forskellige museer. Lige fra San Diego Naturhistoriske museum, til museum for mederne kust!

Vi bliver kørt derud i store busser. Noget af en logistisk udfordring at få flyttet 15 - 20.000 mennesker, uden at der opstår alt for lange køer.

Men det fungerede fint. Vi gik fra hotellet lidt over fem. busserne kørte fra konfeencecenteret. Turen i bussen tog ca. 15 min. Når man kommer frem, og kommer af bussen, kan man gå rundt i hele området. alle museer er åbne. Forskellige steder bliver der serveret små retter, som man kan forsyne sig med. Kun drikkevarer skal man selv betale.

Mange steer er der underholdning af forskellig art, lige fra klasisk musik, til hæftig rockmusik. Det er rigtig hyggeligt. Vi gik rundt derude i nogle timer. Lidt før 22.00 gik vi ned mod busserne, som kørte i pendulfart mellem parken og konferencecentret.



Lone ser på et af de mere farverige orkestre!

Her er vi inde på en hyggelig plads.



En anden form for
underholdning.

Det er Michael til højre!

