

2013 07 05

Oprettet: Lørdag, 6. Juli 2013 02:49 | Senest opdateret: Lørdag, 28. Februar 2015 12:25 |
Skrevet af Lone Scheel Thomsen | Visninger: 1939 |

San Diego 5. juli 2013

Og så blev det 23. etage. Jeg ved ikke hvad det var Axel og Michael charmerede den søde pige i resptionen med, men vi fik et formidabelt værelse på 23. etage. Der er helt vidunderligt på 50 m2. hvad siger I så????

Nå, men vi stod op kl. 0645 gik i bad og gik ned for at spise morgenmad. Vi havde god tid, men alligevel ikke rigtig tid nok til at tage nogen steder. Så vi besluttede at tage ind til Union Station, hvor vi skulle med toget kl. 12:30. Vi havde været nede for at høre hvordan vi nemmest kom til stationen fra vores hotel. Der var 2 muligheder. Med bus, eller med taxi. Michael var mest til bus, Lone til Taxa, så det endte med at vi til Axels store tilfredshed kørte til toget i limosine! Det kostede så også lige 3 gange så meget som med bus!!

Da vi kom til Union Station fandt vi ud af at man kunne tjekke bagage ind til toget på samme måde som hvis man skulle flyve. Det var smart (DSB her er en ide I burde kikke på) efter vi havde tjekket vores bagage ind, havde vi 2 timer til sightseeing. Vi gik en tur hvor vi først var inde på et lille museum på en gammek brandsation. Derefter gik vi en tur i det gamle mexikansk marked i Chinatown.

Kl 12:30 begyndte vores togtur. Vi havde fået nogle rigtig gode pladser på bussines, og godt for det, der var kun ståpladser tilbage på standart. Der var nogle der stod op i 2 timer. Det var en rigtig flot tur med toget. Specilet den del at turen hvor vi kørte helt ude ved Stillehavet. Der var ikke nogen af os der hverken fik læst eller spillet på Ipad.

Det er et rigtig dejligt værelse vi har fået. Her kan vi godt bo den næste uge. Vi har fået et hjørneværelse, så der er udsigt både til byen, Mexico, Poolen og Stillehavet . Det bliver ikke meget bedre. Lone kan nu godt stå helt henne ved vinduet, som går fra gulv til loft.

Vi har været i Ralph, vores supermarked, for at købe lidt ind. Så nu venter vi på at Vasanthan og Svenne også kommer. Vi skal også have noget aftensmad, inden alt for længe.

Aftensmaden indtog vil i Sea Port Village. Vi så nogle Street dansere/akrobater. Det var noget for Arthur.

Efterfølgende var vi en tur i poolen, der er flot dernede når der er mørkt og alle lysene er tændt, det var dog en noget kold fornøjelse så vi kravlede hurtigt i spaen. Kl. er nu 2115 og chefer er ved at være kørt træt, igen, :-)

Første blik på værelset,
godkendt.



Axel var ikke sent til at godkende værelset.



...., og det blev så hans seng de næste 8 dage.



Udsigt fra vores værelse



Udsigt fra vores værelse



Udsigt fra vores værelse