

2013 07 12

Oprettet: Lørdag, 13. Juli 2013 02:19 | Senest opdateret: Lørdag, 28. Februar 2015 12:25 |
Skrevet af Michael Bang Jensen | Visninger: 1968 |

San Diego 12. juli 2013

Sidste dag ÆV ÆV ÆV. Axel mener vi skal sende bud efter hele familien i stedet for at tage hjem!!!

Så sluttede året ESRI brugerkonference. Michael er blevet fyldt godt op med ny viden som nu skal bearbejdes, og forhåbentlig blive til gavn for dem der betaler.

Axel og jeg var en tur i poolen i formiddag. Vi var der i ca. 1½ time. Axel fandt en pige han spillede lidt bold med i poolen. Han er rigtig god til at komme i kontakt med andre mennesker. Han er også blevet helt god til at forstå engelsk og tør også at kaste sig ud i at give en besked. Der efter gik vi en tur i Horton hvor vi købte Creme til mig og en fodboldtrøje til Axel. På vej tilbage til hotellet var vi inde om Ralfs for at handle lidt.

Vi mødte Michael på hotellet og gik så på USS Midway, det store museumshangarskib der ligger her i San Diego.



Så er vi kommet om bord. Vi skulle lige starte med lidt at spise.



En af elevatorerne, som man kunne se ned igennem fra flyhangaren. Der var 4 dæk ned, i alt var der 18 dæk.





Morfar " tegner og fortæller " Axel var meget lyttende og spørgende.





Axel på broen.



Axel sidder i Kaptajns stol på Broen.



Her skulle jeg ikke fotograferes så det blev Axel og Michael



På fly dækket



Det er Axel bagerst



Slut på en dejlig dag ombord på USS Midway

Dagen slutter af med at vi skal ud og spise sammen med Vasanthan, Svenne og Ralf på Karl Strauss. Som er en lille hyggelig restaurant, som vi har været på hver gang vi har været herovre. Så det er blevet til en tradition