

2013 07 14

Oprettet: Mandag, 15. Juli 2013 12:10 | Senest opdateret: Lørdag, 28. Februar 2015 12:25 |
Skrevet af Michael Bang Jensen | Visninger: 1838 |

Hjemrejse 13 - 14 juli 2013

Så er det slut for denne gang. Det er tid at rejse hjem!

Vi skulle med toget fra San Diego til Los Angeles, lørdag formiddag. Men her i ugen har vi fået en mail fra AmTrack at der var en ændring til rejseplanen. På grund af noget skinnearbejde, skulle vi med bus fra San Diego til Osean Side, og der skulle vi så skifte til tog. Det betød også at vi skulle afsted fra San Diego en time før end oprindeligt planlagt. Kl. 08:55 kørte bussen fra stationen i San Diego. Lone havde pakket det meste ned fredag, så lørdag morgen handlede det mest om at få lidt at spise, og så ellers afsted ned til stationen. Stationen ligger ikke med end 500 m fra vores hotel, så vi gik derned. Busturen var sat til at varer en lille time, den tog nu kun lidt over 30 min. Så vi havde god tid i Osean Side, så vi kunne tjekke vores bagege ind, så vi ikke selv skulle slæbe det om bord på toget, dejlig nemt.

Togturen gik planmæssig. Da vi ankom til Union Stasjon i Los Angeles havde vi igen 2 muligheder for at komme til LALax, enten bus eller tog. Jeg ved godt hvad jeg og Axel havde foretrukket, men vi skulle ikke havde noget sagt, så denne gang blev det bus. Det var ok der kørte en shuttle bus lige fra dør til dør.

Kl. ca 1400 havde vi tjekket ind og var kommet igennem security. Vente tiden var 3 timer. Den foregik bl.a. i et pizzeria. Axel og jeg gik lidt rundt. Vi så vores fly lande og taxiere ind til gaten. Det var en 747 vi skulle flyve hjem med, Axel synes det var et fedt fly. kæmpe stort og i 2 etager. Det var spændende at se alle de mennesker der skulle til for at klargøre flyet, og hvorlang tid det tog.

Vi var igen ½ times tid forsinket men på grund af jetstrømmen varede turen kun 9½ time i stedet for 11. Turen hjem fra London kunne kun gå for langsom, sommerfuglene var ved at flyve ud af munden mangan gange. Godt hjemme i København fik vi hurtigt vores babage og så var det ud i ankomsthallen, hvor Arthur, Kristina og Caspar stod og ventede på os, ikke med Dannebrog med med FCK flag.



Efter næsten 24 rejse, bliver man lidt træt!